

# Als 't bruine veld

René De Clercq (1877 - 1932)

Kees Andriessen (1865-1947)

*Vrolijk en fris, maar niet te vlug*

*mf*  
Als

3  
't brui - ne veld groen o - penzwelt met bloem en halm en lo - ver, dan

5  
*rall* *p*  
waait de wind er wel - gezind, dan lacht de zon er o - ver. De

7 *a tempo*  
*a tempo* *pp*  
leeuw' - rik zit in 't blauwste wit zijn vreug - den uit - ba - zui - nend, om

9  
ál dat licht in 't ver - gezicht, en ál de bo - men krui - nend. En

11 *iets vlugger*

veld en lucht, en leeuw - riksvlucht, en wol - ken, hoog - ge - dre - ven, slaan

*iets vlugger*

*loco*

13

zui - - ver in mijn kla - - ren zin de

*loco*

14 *rall.* *a tempo* *met vuur (iets vlugger)*

blijd - schap van het le - - ven. Blij zin - gen moet het jong gemoed, blij

*loco*

*iets vlugger*

16

zin - gen 't jong ver - lan - gen, en, stij - gend door den zon - ne-gloor, in

18 *rall.*

die - - pen hemel han - gen.

*rall.* *a tempo* *loco*